

We zeggen wel eens van iemand dat hij graag onder de mensen komt. Het klinkt misschien gek, maar God heeft sinds de schepping laten zien precies dát te verlangen: te wandelen onder de mensen en Zijn heerlijkheid met hen te delen. Eerst en vooral nog met Zijn volk Israël, maar na de dood en opstanding van de Heere Jezus in het hart van elke gelovige. In de Bijbel zien we de stappen die God zette en hoe Hij dichterbij de mensen kwam om Zijn heerlijkheid te openbaren.



DELEN IN GODS HEERLIJKHEID

Centraal in dit artikel staat het woord *heerlijkheid*. Wat betekent dat woord eigenlijk? Het belangrijkste Hebreeuwse woord voor heerlijkheid is *kabood*. Letterlijk betekent dit zwaar zijn. Iemand die als heerlijk wordt omschreven, is *gewichtig* vanwege zijn positie, macht of rijkdom. Het heeft betrekking op alles wat respect afdwingt of prijzenswaardig is. En als er iemand is waarvan we dat kunnen zeggen, is dat de God van Abraham, Izak en Jakob.

In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord *doxa* gebruikt, dat zoveel betekent als eer of reputatie. Wanneer het woord gebruikt wordt in verband met God Zelf, duidt het op Zijn majesteit en volmaaktheid. De heerlijkheid van God heeft dus alles te maken met Zijn karakter en Zijn aanwezigheid. Het gaat daarbij niet zozeer om wat Hij geeft, maar en vooral om Wie Hij is!

EEN HEILIGDOM VOOR DE HEERE

We zien dat God Zijn heerlijkheid allereerst aan Israël openbaarde en Zichzelf aan hen verbond. Paulus zegt in Romeinen 9:4-5: "Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediens en de beloften." Om de rijke betekenis hiervan te begrijpen, gaan we terug naar het moment dat de Heere het volk Israël uit Egypte had geleid en zij bij de berg Sinai waren gekomen. De heerlijkheid van de Heere was op de berg aanwezig als een verterend vuur dat door een wolk werd bedekt (Exod. 24:16-17). Op de berg deelde God Zijn hartsverlangen met Mozes wat resulteerde in de bouw van de tabernakel: letterlijk een tent waar God te midden van Zijn volk kon

wonen. "En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen" (Exod. 25:8). Laat dit even tot je doordringen. De Heere God, de Eeuwige, verlangde ernaar om bij Zijn volk Israël een vaste verblijfplaats te hebben.

"De Eeuwige verlangde ernaar om bij Zijn volk Israël een vaste verblijfplaats te hebben"

ONTMOETING EN VERZOENING

Dit heiligdom was een plaats waar alles draaide om de eer en de verheerlijking van God. Met andere woorden: waar het niet ging om het vlees, maar om de geest. In deze woonplaats zien we het verlangen van de Heere om Zijn volk te ontmoeten en tot hen te spreken (Exod. 25:22). We leren hier een belangrijke les: de Heere is niet allereerst een God van wetten en regels, maar van intimiteit. Maar wilde God Zijn volk kunnen ontmoeten, dan moest er wel bloed vloeien. Alleen dán kon er een ontmoeting plaatsvinden tussen een onheilig volk en een heilige God. De tabernakel was daarom niet alleen de tent der samenkomst, maar ook de tent van verzoening! Als de tabernakel eenmaal voltooid is, lezen we in Exodus 40:33b-35: "Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde



de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.” Niet de aanwezigheid van goud, zilver of koper, maar de aanwezigheid van God Zelf maakte de tabernakel tot een heiligdom. Zijn heerlijkheid daalde neer in een wolk en vervulde het heiligdom. Nu de Heere God Zijn intrek had genomen, kon de dienst van aanbidding beginnen.

HET WOORD IS VLEES GEWORDEN

Maar Gods plan ging nog een stap verder. Hoe heerlijk de tabernakeldienst en later de tempeldienst ook was, het was een schaduwdienst. Een eredienst op afstand, althans voor het gewone volk. In het Nieuwe Testament zien we de heerlijkheid van God niet meer in een tent of tempel, maar heel bijzonder in een Persoon. De Heere openbaarde Zijn heerlijkheid in de zending van Zijn zoon. “En het Woord (de Heere Jezus) is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14). De Heere Jezus heeft onder ons gewoond. In het Grieks staat hier dat God in de persoon van de Heere Jezus Zijn tent onder ons heeft opgeslagen. Hij heeft als het ware onder ons ‘getabernakeld’. En dat niet alleen, in de Heere Jezus heeft God Zichzelf, Zijn karakter geopenbaard.

ONGEKEND DICHTBIJ

Nu leert de Bijbel dat de Heere Jezus allereerst voor Zijn eigen volk is gekomen. Het Woord werd aan Israël toevertrouwd en via hen is het bij ons terechtgekomen. Maar wij leven ná de verheerlijking van de Heere Jezus en ná de uitstorting van de Heilige Geest onder het Nieuwe

Verbond. En daarmee is Gods heerlijkheid nog dichterbij gekomen. In Johannes 16:7 spreekt de Heere Jezus over de komst van de Heilige Geest en zegt Hij: “Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.”

En een aantal hoofdstukken hiervoor in Johannes 14:16-17 zegt de Messias ook: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem [en nu komt het] want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

We mogen zeggen dat Gods heerlijkheid vandaag niet alleen *onder* ons, maar *in* ons aanwezig is. Begrijpen kunnen we het niet, maar in geloof mogen we deze heerlijke werkelijkheid aannemen. Paulus heeft het heel duidelijk onderwezen aan de gelovigen in Korinthe, en over hun hoofden heen ook aan ons als hij schrijft in 1 Korinthe 6:19-20: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”

GODS HEERLIJKHEID IN ONS

Maar hoe moeten we dat zien, dat Gods heerlijkheid in ons is? We zijn tenslotte mensen. Paulus maakt het ons duidelijk als hij in 2 Korinthe 3:18^{NBC} zegt: “En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die Geest is.”

Daar staat het zwart op wit. Als we ons met heel ons hart richten op de Heere en genieten van Zijn heerlijkheid, dan gaat God ons stukje bij beetje veranderen. In ons wordt steeds meer zichtbaar van de gestalte van de Heere Jezus (Rom. 8:29; Gal. 4:19).

En het mooie is dat die heerlijkheid van ons af zal stralen. Daarvoor wordt hier het woord 'weerspiegelen' gebruikt. Denk maar aan een reflector: die weerkaatst het licht dat erop schijnt. Als kinderen van God kunnen wij het licht van Jezus' genade, liefde en waarheid terugkaatsen naar God Zelf en naar de mensen om ons heen.

JEZUS: HOOP OP DE HEERLIJKHEID

We hebben aan het begin een aantal verzen gelezen over de voorrechten waar Israël in deelde ten opzichte van de heidenvolken, want "zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid" (Rom. 9:4). Was dit eerst en vooral een voorrecht waarin Israël deelde; dankzij Gods genade en barmhartigheid is deze heerlijkheid ook onthuld aan de heidenvolken. De apostel Paulus vat het kernachtig samen in Kolossenzen 1:27: "Christus *in* u, de hoop op de heerlijkheid".

De vraag die naar ons toekomt is: Hebben wij die heerlijkheid al gezien in de Heere Jezus? In Zijn komen naar de aarde, in Zijn lijden, sterven en opstanding? In - wat meer

is - de verhoogde Christus zittend aan de rechterhand van de Vader?

Dit doet ons denken aan de indrukwekkende woorden in Hebreeën 2:8-9: "Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond." ●

Dit artikel verscheen eerder als podcast onder de titel 'Gods heerlijkheid is dichtbij gekomen!'; te beluisteren via onze website of via uw favoriete podcastplatform.

**"In het Nieuwe Testament zien
we de heerlijkheid van God niet
meer in een tent of tempel,
maar heel bijzonder
in een Persoon"**

